

## Poreč – Parentium “Stad van de mozaïek”

Toen wij in het jaar 2000 opzoek zijn gegaan naar een plek om een huis op te bouwen, werd ons een stuk grond aangeboden in het eeuwenoude plaatsje Varvari.

In mijn jeugd herinnering: een heuveltje met een paar stenen huizen, waar de bus altijd stopte. Nu een dorp met mooie villa's.

Op dit stukje aarde, groeiden oude amandel bomen en hazelaars. Misschien wel van honderden jaren oud, mooi en sterk, droogte en winden negerend.

Dat plekje voelde goed. “Hier gaan wij ons huis bouwen!”.



Twee amandel bomen en een hazelaar staan nog in de tuin.  
Perceel oppervlakte is 675 m2 en ligt aan de zuidelijke kant van Varvari.

De schets van ons huis "Mordela" (ik kom later terug op deze naam), hebben wij zelf getekend, omdat wij een duidelijke visie hadden over hoe het huis eruit moet komen te zien om ons het beste te dienen. Natuurlijk heeft later onze architect, Nina Jambresic, ons idee uitgewerkt.

Het is gelijkvloers met een mooie koele kelder. Woonkamer is zeer ruim met een bijna 6m hoog plafond, wat een mooi ruimtelijk effect geeft. Er zijn twee grote slaapkamers, verbonden met een moderne badkamer. Ook de keuken is ruim en van alle gemakken voorzien.

Tussen de slaapkamer en de keuken is een afgedekt terras gemaakt omringd door drie grote schuifpuien, zodat men vanuit het bed zo het terras op kan rollen nadat er eerst koffie is gezet.

En dat alles in een paar stappen; en zo is het ook bedoeld!





Het uitzicht waarvan je achter je kopje koffie geniet, noem ik "Zen"!

Aan de zuidkant kijk je op de olijfboomgaard van familie Lindi, die al vanaf oudsher in Varvari wonen.

Helemaal onderaan de weg is nog een oud huis van Fam. Pauletic.

Over de weg strekken zich akkers en velden.

Dan loopt het terrein omhoog naar de heuvels van Mordela, Veliki en Mali Andeo.

Het is meer dan een legende, dat er nog ergens een verborgen stad onder ligt. Naar Mordela leidt een klein paadje (die je kennen moet), maar als je daar eenmaal bent dan weet je ook waarom iemand zijn huis naar een berg vernoemd heeft.

Mordela is een en al mystiek in al haar schoonheid. Vanuit deze heuveltjes werdt in de middeleeuwen de grens bewaakt en de vijand van de zee bespied. Het geheel is zo interessant en waardevol dat National Geographic er een reportage over gaat maken.



Terug naar het huis....

Op de vloer liggen Italiaanse tegels en een mooi gelakt parket. Er is ook een aansluiting voor vloerverwarming. Elke kamer heeft een airco. In de kelder heb je dit niet nodig, daar is het in de zomer heerlijk koel. Hier bevind zich nog een slaapkamer en ruimte voor bijv. (wijn) voorraad, fietsen en zwemspullen.

Alle meubels zijn met zorg uitgezocht. Antiek en modern samen. Op een paar stukken na, die emotionele waarde hebben (erfenis van oma en opa), wordt Mordela compleet gemeubileerd afgeleverd. Wij gaan veel kleiner wonen, vandaar.





Onze villa ligt als laatste in de straat. Het perceel achter ons is leeg. De straat is ruim en rustig. De burens om ons heen zijn lokale mensen die in toerisme werken of zelf verhuren.

Mordela hebben wij met succes en met grote tevredenheid vijf jaar lang verhuurd via onze agent Dhr. Sabic, directeur van IstriaHome.

Villa Mordela had volgens verplichte keuring vier sterren. Had er een zwembad bij gezeten, dan waren het er vijf. Er is wel plek en mogelijkheid voor een zwembad.

Het huis is omringd door een verzorgde tuin (doet oma) en volledig afgesloten met een sierhek. Ideaal voor mensen met kleine kinderen en/of honden.

Er is een elektrische poort en ruimte voor zeker drie auto's.





Tsja, en over Poreč, daar kan ik nog wel tien pagina's over vol schrijven.

Het beste kan ik het beschrijven met de woorden van onze oude vriend en zee kapitein uit Dalmatië, die ooit zei; "Ik was in elke haven van de wereld, maar toen ik de haven van Poreč binnen voer, wist ik, dat ik hier altijd terug zal komen" en zo geschied.

Poreč is een parel met een heldere blauwe zee en veel historie. Er zijn er veel sport evenementen zoals wereldkampioenschappen in strandvollybal, handbal en twirling. Ook worden er veel concerten georganiseerd voor jong en oud.

Lokale boeren winnen prijzen voor de beste olijfolie van de wereld. Er is een groot culinair aanbod. Beroemdste lokale wijn is van de Malvazija druif. Verder kan men genieten van gerookte ham (pršut), kazen en veel andere traditionele gerechten.

Poreč is tolerant en open.

Ze noemen ons schiereiland Istrië ook wel "Terra Magica".

**Dat is die zeker!**





Nederland → Poreč = +/- 1350 km

# Weetjes over Poreč



Meerderheid bevolking is Katholiek



Munteenheid → KUNA



Sveti Mauro → beschermheilige van Porec



Zwemmen → mei t/m oktober



Zonuren per jaar → 3000 uur



Vliegen → 1.5 uur PULA  
Pula →  Varvari 30 min



Burgermeester → Loris Peršurić



Inwoners Poreč → 16.000



Jules Verne schreef over Istrië in zijn boek → Naar het middelpunt der aarde.